

Vraag het aan Morya



Zet een stap en wacht dan af

“Als je opkomt voor de dingen die rechtvaardig zijn, voor de dingen die juist zijn in jezelf, zal je vinden dat er een manier is van leven die je verder brengt. Dat wil zeggen dat je zal zien hoe je ook door andere mensen gesteund wordt.

Hoewel, het mag niet berekend en vervelend worden. Soms zal je denken van: ‘als ik dit doe, zal dit komen en zal dat er zijn.’ Dan ben je eigenlijk vervelend bezig met jezelf, want je probeert op voorhand de wetten te stellen en dat kan niet.

Blijf open in je zoeken. Durf stappen te zetten. Maar elke stap moet een stap zijn die je op dat moment overweegt van: ‘dit ga ik nu doen’ en dan moet je afwachten wat er komt. Je moet dus gaandeweg open komen voor de dingen die je te leren hebt.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 12: ‘De werkelijke geboorte’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 444

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


